

BEDEVAART NAAR BANNEUX



Banneux is gelegen in de Belgische Ardennen niet ver van Verviers. Het is de grootste bedevaartsplaats in België.

De route naar Banneux, dat op 325 meter hoogte ligt, is uitzonderlijk mooi met bossen, weiden en schitterende vergezichten.

In 1933 is Maria acht maal verschenen aan het kleine meisje Mariëtte Beco. Maria maakte zich bekend als de Maagd der Armen, de Moeder van God en Moeder van de Verlosser.

Banneux is uitgegroeid tot een heiligdomspark waarin de verschijningskapel en de bron centraal staan.

Hiertussen is een honderd meter lange bedevaartsweg met vele gedenktekens, Ardeense Kapellen en een grote kerk met enkele duizenden zitplaatsen.

Er is in Banneux veel aandacht voor de sacramenten. In allerlei talen worden Heilige Missen gevierd en er is doorlopend gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van de biecht. Verder zijn er diverse plechtigheden waaraan pelgrims kunnen deelnemen, zoals het lof met ziekenzegening, de bidweg naar de bron en de kaarsenprocessie.



De verschijningskapel



Het Mariabeeld van Banneux met de Bron.

Jaarlijks organiseert het dekenaat Gulpen, waartoe ook onze parochie behoort, een bedevaart naar Banneux. Vanuit de diverse dorpen / parochies reist men per bus naar Banneux.

Programma

- 10.30 uur: Aankomst in Banneux
- 11.00 uur: Eucharistieviering (aansluitend lunch op eigen gelegenheid)
- 14.00 uur: Bidweg van de verschijningskapel naar de bron
- 15.00 uur: Plechtig Lof met ziekenzegening

Thuiskomst is voorzien rond 17.30 uur.

De bedevaart naar Banneux vindt in het jaar 2020 plaats op donderdag 10 september.

De eigen bijdrage voor de busreis bedraagt vermoedelijke ongeveer € 15,- p.p.

Aanmelden kan o.a. via de pastorie.

VANWEGE DE CORONA-CRISIS IS DEZE BEDEVAART IN 2020 AFGELAST